

Hvordan skal jeg give?

Der er respekt fra samfundet overfor dem, der giver

Staten støtter, at vi giver til en god sag. Derfor er der et skattefradrag, når man giver til foreninger og kirker m.m.

Når du støtter din kirke økonomisk, kan du få skattefradrag - og dermed betale mindre i skat - på to måder:

- Du kan oprette et gavebrev/forpligtelseserklæring (Ligningsloven, §12) med enten et fast beløb om året eller en procentdel af din indkomst. Aftalen løber i 10 år, men kan dog afbrydes under visse forudsætninger.
- Du kan hvert år give gaver på op til kr. 18.300 (i 2024). (Ligningsloven §8A). For gifte gælder det, at begge ægtefæller kan gøre brug af både A og B.

Du kan læse mere om fradragsreglerne på SKAT's hjemmeside.

Du er også velkommen til at kontakte Erik Hansen (aehansen@mail.dk)

Tiende

I mange kirker bruges begrebet 'tiende'. Det stammer fra Det Gamle Testamente, hvor det oprindeligt var et takkeoffer til Gud for avl og afgrøde (1. Mos. 14,20 og 28,22). Siden blev 'tiende' en del af loven for det jødiske folk, som det der skulle bære landets præstetjeneste og sociale opgaver. Ved at give 'tiende' tog man et medansvar for det religiøse liv og for dem, der ikke havde en forsørger. Samtidig var det udtryk for en oprigtig relation til Gud. Malakias 3,10.

Ikke kun 10 procent

I Det Nye Testamente siger Jesus - på et direkte spørgsmål - at man bør give tiende, men grundlæggende vender han det hele på hovedet og siger: Det er ikke kun 10 procent, der tilhører Gud. Alt hvad vi har, tilhører ham, der har givet os livet.

I Det Nye Testaments breve til menighederne er der ikke nogen egentlig forordning om tiende. Paulus taler meget om penge og økonomi i 2. Kor. 8 og 9, men her taler han om at give efter evne, og om nogen der endda gav over evne - ud af en overstrømmende gavmildhed.

Det er imidlertid mange menneskers gode erfaring, at 10 procent er en fornuftig del at sætte til side til andre end sig selv. For nogle synes dette at være meget, for andre bliver det en glæde at give endnu mere. Er det nyt for dig at give til Guds Rige så begynd med 2% eller 5%. Det bliver man ikke fattig af - men rig. Og snart opdager du både glæden og velsignelsen ved at give.

Giv, så skal der gives jer.

Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i favnen. (Lukas 6,38)



**Ingen er mere radikal end Jesus, når det gælder vores livsstil:
At vælge den gode del, at stole på Guds omsorg,
at forvalte sine talenter, at have øje for andre.
Listen er lang, men den er fuld af rigdomme
og guddommelige overraskelser.
Søger du velsignelsens vej, så lad dig inspirere her.**



BETHANIAKIRKEN - Dag Hammarskjöldsgade 2b, 9000 Aalborg
Www.bethania.dk - Bank: Reg.nr 5079 Kontonr: 2248572
Mobilepay: 70539

Husker du drengen med de fem brød og de to fisk?

Hvis vi bringer det, vi har, ind under Guds velsignelse, kan det blive til noget meget stort. Det opdagede drengen, hvis lille madpakke rummede mad nok til tusinder. Mark 6, 35 flg.

Mit liv er ikke mit

Alt, hvad vi ejer og har, er betroede talenter, siger Jesus, noget vi har fået for at omsætte det til rigdom for andre. Mat. 25,14 ff.

I Bibelens skabelsesberetning er dette det første, vi får af Gud: Et forvalterskab. Det gælder vores jord og dens ressourcer, og det gælder vores personlige evner, tid, penge og muligheder. Derfra er Bibelen fuld af eksempler på, hvor rigt et liv de mennesker har haft, som var gode forvaltere og generøse givere. Det er dem, der tror på, at som man sår, sådan høster man.

Forudsætningen for det rige liv er, at vi stiller det, vi har fået, til disposition for vores Skaber. At vi tør bruge vores talenter. At vi ikke betragter os selv som *ejere*, men som *lejere* - tro tjenere og gode forvaltere af det, vi er blevet betroet.

Om man har råd, bliver altid et spørgsmål om tro. Tror jeg på, at Gud vil sørge for mig? Tror jeg på, at hans velsignelse, vil hjælpe mig til at få resten til at slå til?

Har jeg råd til det?

Har jeg råd til at sætte kirken og Guds Riges udbredelse på mit budget? Kan jeg klare mig for det, der er tilbage af min løn? Hvor meget skal jeg give?

Før vi når til hvor meget, vi har evne til at give, skal vi forstå dybden i dette, for det handler nok om penge men også om så meget andet.

Glæden ved at give, handler ikke om hvor meget vi ejer, eller hvor meget vi giver, men om, hvad vi gør med det, vi har.

Det handler om en livsstil, der er gavmild, for dette er netop evangeliets tone: Vi giver i taknemlighed til Gud og glæder os over at kunne være med til at støtte og fremme hans riges udbredelse - for han gav sig selv til os! 2. Kor. 8,9

Hvor skal jeg give?

Hvis du ønsker, at din kirke skal være et dynamisk og livgivende fællesskab, må du naturligvis gøre din del til, at det lykkes. Siden kan der selvfølgelig også være andre glimrende projekter, du med god grund har lyst at give til.

Syv gode grunde til at give

1 I mødet med Jesus forstår vi, at alt, hvad vi er og har, er hans. Rigdom er ikke *at have*, men *at være*. Rig er ikke den, der *har* meget, men den der *giver* meget. Ved at være generøse, lærer vi at bruge det, vi har på en anden måde.

2 At vælge en givers livsstil skaber åndelig modenhed. Det er ikke for at behage Gud, at vi giver. Men ved at forvalte vores tid, talenter og midler i lyset af, at alt er hans gaver til os, kommer vi på plads med vores prioriteter.

3 Jesus taler om det at give som en selvfølge. (Mat. 23,23) I Lukas 6,38 siger Jesus, at jo mere vi giver, jo mere får vi. Der er tale om en livsstil.

4 Ved at lægge penge til side hver måned anerkender vi, at både vores arbejdsevne, løn og andre indtægter er givet os af Gud. Den praksis vil hjælpe os til ikke at blive grebet af materialisme, pengekærlighed og smålighed.

5 Mennesker, der er gået ind i evangeliets og missionens tjeneste, er afhængige af vores gaver. Derfor giver vi - regelmæssigt - så de kan være trygge i deres tjeneste.

6 Vores kirkes liv og vækst er baseret på frivillighed. Det gælder både den frivillige arbejdsindsats og de frivillige gaver.

7 Milliarder af mennesker venter på at høre om Guds kærlighed. Denne store missionsopgave er totalt afhængig af, at hver eneste kristen og hver eneste kirke engagerer sig - også økonomisk.

Har jeg valgt den livsstil at give af mine midler, er det godt at få det i budgettet sammen med de andre betalinger hver måned. Hvis jeg venter til jeg 'har råd', bliver det hurtigt en byrde, der ødelægger glæden ved at give - og en evig diskussion med min samvittighed sidst på måneden.